

Vraag het aan Morya



De vreugde zal je leiden

“Er is een aanwezigheid in jezelf. Als je tot stilte kan komen in jezelf, als je die vreugde kan voelen in je hart omdat je in je eigen leven stappen hebt gezet die eerlijk zijn, zal je geleid worden.

Want je zal zien, die vreugde zal je leiden. Het zal zijn dat je het kompas in handen krijgt en dat je weet: ‘als ik dit doe, ben ik blij. Als ik het andere doe, ben ik niet blij.’ Dat moet je een tijdje kunnen volgen totdat je ziet hoe zuiver je bezig bent, hoe eerlijk je bezig bent en waar jouw vreugde ligt.

Als je dat kan ontdekken in je leven, weet je de grens van je bereiken en weet je hoe het is om over die grens heen te gaan naar een grotere vreugde. Zorg dus, iedere keer dat je iets in je leven beslist, dat je daar blij mee kan zijn. Probeer naar de diepte van je eigen leven te gaan, dan kan je altijd in die vreugde komen en steeds meer.”

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 9: Het overvloedige leven”
(uit hoofdstuk 8: ‘Jezelf uitdrukken om jezelf te kunnen begrijpen’) © Mayil.com

Datum: ___/___/___

Online advies nr. 434

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:


